

Nieuwwetijds kinderen

De nieuwe generatie van gevoelige kinderen

We leven in een bijzondere tijd! Niet alleen vanwege de technologische vooruitgang die we steeds mogen meemaken, ook vanwege een nieuw tijdperk dat duizenden jaren geleden al werd voorspeld door de Maya's met hun beroemde Maya-kalender. Veel mensen hebben hier vaag het één en ander over gehoord, met name de 'eindtijd verhalen' die doemdenkers hierover hebben verspreid. Echter de werkelijke reden achter dit alles is voor hen onbekend, net als het feit dat de nieuwe generatie van gevoelige kinderen hier alles mee te maken heeft.



Een klein gedeelte van de Maya-kalender

Mijn stelling is: *Er is een duidelijke reden waarom er in deze tijd veel gevoelige (nieuwwetijds)kinderen worden geboren.*

Op vrijdag 21 december 2012 eindigde de kalender zoals die door het Maya-volk ontworpen was. Het hield niet in dat de wereld zou eindigen op vrijdag 21 december 2012, dat heeft het verloop van die dag wel uitgewezen. Ondanks dat veel mensen hiervan overtuigd waren was dit dus absoluut niet het geval en hebben deze mensen de boodschap van de Maya's totaal verkeerd geïnterpreteerd. De boodschap stond niet voor het einde van de wereld die zou komen, maar voor de wereldwijde verandering in de zienswijze van de mensheid. Wat wil dit zeggen en waarom speelt dit een rol in een artikel dat gaat over een nieuwe generatie van gevoelige kinderen, ook wel aangeduid als nieuwwetijds kinderen?

De ware boodschap van de Maya's

Het eindigen van de Maya-kalender geeft het eind aan van het ene tijdperk, de rationele tijd, en het begin van het andere tijdperk, de spirituele tijd. Dit laatste tijdperk is er één waarin het gevoel voorop staat, en wij meer daarnaar gaan leven. Dit zal de basis vormen voor nieuwe spirituele inzichten en veranderingen die de mens zich in de toekomst (de komende eeuwen) eigen zal maken. Door middel van bijvoorbeeld nieuwe technische wonderen die uitgevonden zullen worden door de mens, wordt de kloof tussen de stoffelijke en de geestelijke wereld steeds kleiner. Beide werelden zullen uiteindelijk hand in hand met elkaar gaan en de ene na de andere wetenschappelijke revolutie creëren om de mensheid naar een hoger plan te tillen.

Nu is dit allemaal nog toekomstmuziek, echter het is belangrijk om je te realiseren dat de fundamenten hiervoor nu al op de planeet Aarde zijn gelegd. Met name in de afgelopen vier decennia, door de komst van een nieuwe generatie van gevoelige kinderen, de nieuwwetijds kinderen, is het overgangsproces waar de mensheid mee te maken heeft enorm versneld.

De missie van de nieuwwetijds kinderen

Vanuit het hiernamaals wordt al eeuwen hard gewerkt om het bewustzijnsniveau onder de mensen omhoog te krijgen en de bewijzen voor een leven na de dood op Aarde te verspreiden. Werd dit vroeger nog gedaan door enkele wonderkinderen, zoals bijvoorbeeld Mozart, en door architecten of kunstenaars die prachtige (bouw)werken op Aarde brachten, tegenwoordig speelt de nieuwe generatie van gevoelige kinderen hierin een prominente rol.



Aurafoto van een indigokind

De indigokinderen

Steeds vaker kwam het vanaf de jaren '50 voor dat er 'bijzondere' kinderen werden geboren die gevoeliger waren dan anderen. Dit waren er echter nog niet veel en het werd door de directe omgeving genegeerd. De mensen die in de directe omgeving leefden van het kind herkenden het namelijk niet, en hielden zich maar afzijdig van onverklaarbaar ge-

Vaak brengt de groep indigokinderen sterke leiders en originele denkers voort die op andere wijze met situaties omgaan

drag. Hier kwam verandering in vanaf eind jaren '70, er was toen wereldwijd sprake van een enorme golf van nieuwwetijds kinderen die op Aarde werd geboren. Dit vormde de eerste grote lichter van gevoelige kinderen en deze groep werd later aangeduid als de 'Indigokinderen', vanwege de sterke indigo kleur (donkerpaars) die hun aura's uitstraalden. De indigo kleur staat onder andere voor Hogere macht, Goddelijk plan en het gevoel van eigenwaarde. Deze kinderen voelden zich op jonge leeftijd al anders door hun gevoeligheid dan de meeste mensen om hun heen, dit merkten ze al vroeg wanneer ze in contact kwamen met familieleden of klasgenoten die zich niet hetzelfde gedroegen als zij.

Doordat de komst van de grote golf van nieuwwetijds kinderen vanaf eind jaren '70 wereldwijd gesignaleerd werd als fenomeen (het meest in Noord-Amerika en Duitsland), verschenen vanaf die tijd de eerste boeken en artikelen over deze gevoelige kinderen. Deze werden geschreven door

mensen die deze gebeurtenis konden begrijpen en zich in deze gevoelige kinderen konden specialiseren. Het doel van deze boeken en artikelen was om de mensheid te overtuigen van de nieuwe generatie van gevoelige kinderen, maar ook om informatie te geven over hoe er het best met deze kinderen omgegaan kon worden. Vanaf die tijd werd voor het eerst gebruik gemaakt van de term 'nieuwetijds-kind' en werd de nieuwe generatie van gevoelige kinderen langzaam steeds meer erkend, in plaats van door de mensen veroordeeld.

Het regenboogkind wordt geboren om te glimlachen, wat gepaard gaat met hun enorme grote harten die vol zijn van vergeving

Het bleef niet bij deze eerste golf van indigokinderen, eind jaren '70. De jaren '80 zouden in het teken staan van een tweede en uiteindelijk zelfs een derde lichting van indigokinderen.

De indigokinderen zijn in staat om feilloos emoties van anderen aan te voelen en kunnen hier moeilijk mee omgaan. Ook komen ze er binnen enkele seconden achter of een situatie of persoon wel of niet deugt. Zij zijn te omschrijven als sterk ontwikkelde persoonlijkheden met een krachtige strijdersgeest. Ze kunnen ontzettend moeilijk tegen onrechtvaardigheid en zijn bereid confrontaties aan te gaan met alles wat in hun ogen niet reëel is. Ze verleggen voortdurend de grenzen van het doen en denken van de 'gewone mensen' in hun omgeving.

De kristalkinderen

In de jaren '90 werd de volgende golf van nieuwetijds kinderen op Aarde geboren, dit betrof een geheel nieuw soort gevoelige kinderen die nog gevoeliger waren voor prikkels dan de indigokinde-



Aurafoto van een kristalkind

ren. Deze nieuwe generatie van gevoelige kinderen werd aangeduid als 'de kristalkinderen', vanwege de witte, pastel- en parelmoerachtige kleuren in hun aura. Het wit overheerst in hun aura en staat onder andere voor spirituele waarheid en zelfkennis.

Konden de indigokinderen ondanks hun gevoeligheid nog wel aardig gedijen in de buitenwereld, de kristalkinderen bezitten nog meer gevoeligheid en vermijden daarom het liefst grote groepen mensen en luidruchtige omgevingen. Ze zijn extreem gevoelig voor kleuren, geluiden, trilling van de omgeving en emoties van mensen in hun naaste omgeving. Dit gaat vaak gepaard met helderziende, -horende, -voelende en telepathische vermogens. De kristalkinderen zijn het best te omschrijven als vredestichters. Het zijn echte idealisten die zich graag terugtrekken in de natuur en andere mensen willen helpen.

De regenboogkinderen

In het jaar 2000 en hoger kwam de nieuwste golf van nieuwetijds kinderen naar de planeet Aarde. Deze kinderen werden 'de regenboogkinderen' genoemd. Over deze kinderen is tot nu toe het minste bekend, doordat de meeste van deze kinderen nog peuters en kleuters zijn. Het staat echter wel vast dat de regenboogkinderen vreugde en harmonie naar hun families brengen. In tegenstelling tot de indigo- en kristalkinderen, wordt het regenboogkind geboren om te glimlachen, wat gepaard gaat met hun enorme grote harten die vol zijn van vergeving. Deze kinderen vallen onder de meeste gevoelige nieuwetijds kinderen, en zullen de mensheid door hun inzichten en paranormale gaven helpen evolueren. Het doel van de regenboogkinderen is de voltooiing van de laatste fasen van de basis die de indigo- en kristalkinderen hebben gelegd. De drie soorten nieuwetijds kinderen (indigo, kristal en regenboog) hebben elk een specifieke taak. De indigokinderen zijn hier om de zienswijze van het traditionele denken af te breken. De kristalkinderen bouwen een nieuwe basis op de gebroken zienswijze. Ten slotte zijn de regenboogkinderen hier om te bouwen aan wat de indigo- en kristalkinderen begonnen.

Op zoek naar bewijzen voor eeuwig leven

Bij elke nieuwe golf was er sprake van kinderen die steeds gevoeliger waren voor prikkels en een zeer grote interesse bezaten voor het leven na de dood. Deze interesse was bij de nieuwetijds kinderen al aanwezig vanaf zeer jonge leeftijd, en kan voor buitenstaanders het best worden aangeduid als een 'innerlijk weten'. Dit innerlijk weten staat los van iedere vorm van geloof of kerk, maar richt zich op

de universele waarheid die de bewijzen voor het eeuwige leven bevatten. Deze bewijzen zijn sinds een lange tijd vanuit het hiernamaals op Aarde gebracht, met behulp van mediums die als instrumenten dienden en boeken hierover schreven (om nog maar te zwijgen over de echte wetenschappelijke bewijzen, want die zijn er ook zeker!!!). De taak die ieder nieuwtijdskind vroeg of laat op zich zal nemen, is op zoek gaan naar antwoorden op de vragen die bij hem of haar van binnen opspelen. Hiervoor bestudeert hij of zij zoveel mogelijk deze bewijzen om het antwoord op de vragen te vinden en om de ware zin van het leven na te streven. Dit bestaat uit de groei en ontwikkeling van de ziel en uit spirituele inhoud geven aan het rationele tijdperk, dat langzaam maar zeker zal overgaan in het spirituele tijdperk en de mensheid de bewijzen zal geven van een eeuwig geestelijk leven.

Bewijzen van het bestaan van nieuwtijdskinderen Door de meeste mensen en verschillende sceptici wordt er getwijfeld aan de echtheid van het fenomeen nieuwtijdskinderen. Het onderwerp wordt snel weggewuifd en bestempeld als 'zweverig'. Volgens hen kunnen deze kinderen worden geholpen op de rationele manier en bevat de spirituele manier geen toegevoegde waarde. De mensen die deze mening hebben zou ik graag willen wijzen op het volgende herkenbare scenario:

Wanneer gevoelige kinderen opgroeien in een omgeving waarin de meeste mensen niet hetzelfde denken als zij en zij dus niet door deze mensen worden begrepen, hebben zij veel moeite met dit onbegrip en kan dit resulteren in een gevoel van eenzaamheid. Hierdoor sluiten ze zich vaak af voor de buitenwereld en kunnen ze zo nu en dan enorme woedeaanvallen krijgen door innerlijke frustraties. Wanneer de nieuwtijdskinderen worden gekenmerkt als 'anders' door hun directe omgeving en deze kinderen alle prikkels niet aankunnen door hun gevoeligheid, resulteert dit in kenmerken die veel weg hebben van de steeds toenemende leerproblemen. Vaak worden de nieuwtijdskinderen in hokjes gestopt en ten onrechte gediagnosticeerd met ADD, ADHD, PPD-NOS en/of autisme. Voor de samenleving lekker makkelijk, hiermee wordt immers het signaal afgegeven dat deze kinderen ziek zijn, en ze maar moeten veranderen om in de samenleving te passen (in plaats van andersom)! Dit is voor de kinderen een regelrechte ramp! Helemaal wanneer medicijnen (zoals ritalin) worden toegediend om alle prikkels en gaven van dit soort kinderen af te stompen, onder het mom van 'dan blijven ze rustig en zijn ze geschikt om in onze samenleving te functioneren'.

Oorzaak en gevolg

Wat ik duidelijk wil maken is dat veel nieuwtijdskinderen niet worden begrepen en door de rationele denkers verkeerd worden behandeld. En dit wordt door de meeste mensen en sceptici dus normaal gevonden en als oplossing gezien! Volgens hen bestaan er helemaal geen nieuwtijdskinderen. Het tegendeel is echter waar. Hoe kan het anders dat er steeds meer kinderen zijn die met gedrags- en/of leerproblemen te maken krijgen? Het aantal kinderen met gedrags- en/of leerproblemen is de afgelopen drie decennia flink toegenomen! De rationele denkers hebben hier geen goede verklaring voor, terwijl dit vrij simpel te verklaren is voor iemand die wat verder durft te kijken. Dit heeft alles te maken met oorzaak en gevolg.

Oorzaak: Nieuwtijdskinderen zijn uniek en dus anders dan de rest. Ze voelen zich niet begrepen en zien de meerwaarde niet in van de dingen die ze leren op school. Gevolg: Daardoor uiten ze deze frustraties onbewust in druk gedrag of sluiten ze zich vaak op in zichzelf, ze denken veel maar zeggen weinig. Zodra ze namelijk iets zeggen wat hun gevoel ingeeft wordt dit toch niet door de omgeving gewaardeerd en worden ze zelfs tegengewerkt.

Dat nieuwtijdskinderen echt bestaan blijkt ook wel uit het feit dat steeds meer kinderen grote moeite hebben met tijdsbesef. Ze ervaren tijd als 'aards' en kunnen hier moeilijk mee omgaan. Ze snappen niet dat de mensen om hun heen zo haastig zijn en niet volledig kunnen genieten van het leven. De verklaring hiervoor is dat dit komt door de plek waar ze vandaan komen en ze zich daar nog steeds sterk mee verbonden voelen. Daar is immers alle rust en helemaal geen sprake van tijd!

Conclusie:

Iedereen die te maken heeft met een nieuwtijdskind in de familie zal het bevestigen: Nieuwtijdskinderen bestaan echt. Deze gevoelige kinderen zeggen namelijk geregeld dingen die ze helemaal niet kunnen weten maar toch aanvoelen. Op internet en in de literatuur over dit onderwerp zijn hier veel voorbeelden van te vinden, allemaal uit werken die door alle tijden heen hetzelfde vertellen: Nieuwtijdskinderen bestaan werkelijk, zijn uniek en met hun bijzondere gaven dienen ze de mensheid! <



Foto van een regenboogkind



Daniël Steensma (26 jr)
(Was zelf een Indigo kind)
dsteensma@hotmail.com