



De **schepping** van **de mens** (1)

Van Anunnaki tot Illuminati,
van slaaf tot slaaf

In het boek “Van Anunnaki tot Illuminati” wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven van de talloze, vaak onbegrepen ontwikkelingen die er op dit moment plaatsvinden. Er is nieuwe informatie over het ontstaan van de aarde en de schepping van de mens, informatie over de vele gevaren die ons bedreigen. Het gaat over de opkomst van de Illuminati, de Elite, de Cabal, de Deep State en over de UFO's die rond de aarde cirkelen. We leven in een tijd van schokkende onthullingen, maar ook van hoop en liefde.

Het boek “Van Anunnaki tot Illuminati” wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven van de talloze, vaak onbegrepen ontwikkelingen die er op dit moment plaatsvinden. Er is nieuwe informatie over het ontstaan van de aarde en de schepping van de mens, informatie over de vele gevaren die ons bedreigen. Het gaat over de opkomst van de Illuminati, de Elite, de Cabal, de Deep State en over de UFO's die rond de aarde cirkelen. We leven in een tijd van schokkende onthullingen, maar ook van hoop en liefde. Het is een tijd waarin religieuze organisaties hun macht verliezen en de Elite steeds machtiger wordt. Maar gelukkig, velen van ons worden wakker en onze spiritualiteit groeit. Het is een verhaal in meerdere afleveringen: over de Annunaki, de Illuminati, de Satanisten, over schrijvers, sprekers en websites, over de gevaren die ons bedreigen, de Spirit World, Orb's en UFO's, Aliens, over hoop en liefde en over het Grote Kosmische Plan dat mogelijk achter al deze ontwikkelingen schuilgaat.

Een bijzondere tijd

We leven in een bijzondere tijd, een tijd die lang geleden al is voorspeld in het boek “Openbaringen”, door de Hopi-indianen, door Nostradamus, Jakob Lorber en vele anderen. Een tijd waarin de aarde opstijgt naar de vierde dimensie en de mensheid mee moet. Dit leidt vaak tot angst en onzekerheid. Velen hebben gekozen om juist in deze tijd te incarneren en een rol te spelen. Een tijd van opzienbarende boeken, schrijvers, artikelen, magazines en websites. Een tijd waarin we dingen uit het verleden letterlijk zijn gaan nemen en ze ook kunnen verklaren met de technologie van nu. Daardoor wordt er veel duidelijk; veel puzzelstukjes vallen op hun



plaats. Een tijd van hoogwaardige technologieën en gevaarlijke experimenten.

We leven in een bijzondere tijd, een tijd die lang geleden al is voorspeld...

Het ontstaan van de aarde

Ik maak hier dankbaar gebruik van de verhalen ‘geschreven’ op de kleitabletten uit het oude Soemerië (het huidige Israël, Libanon, Syrië en Irak). Sommige kleitabletten zijn tijdens een brand zelfs tot steen gebakken. Het zijn de kleitabletten die door de eminente geleerde Zecharia Sitchin niet alleen zijn vertaald, maar ook verklaard met zijn kennis van de hedendaagse technologie, zoals genetische manipulatie, ruimtevaart, Atlantis en Lemuria, nanofysica, kwantumdeeltjes, elektromagnetische straling, orbs, chemtrails en mind control. Dit zijn onderwerpen die wij onmogelijk aan onze grootouders hadden kunnen uitleggen.

Zo zou de aarde zijn ontstaan uit een botsing tussen de planeet Nibiru, die zo'n 4 miljard jaar geleden ons zonnestelsel binnenkwam, en de planeet Tiamat. Bij die botsing brak Tiamat in twee stukken. Het ene stuk werd de aarde, die één van de manen van Nibiru meenam; het andere stuk werd versplinterd tot de asteroidengordel die zich nu tussen mars en jupiter bevindt.

Zecharia Sitchin

De bijzondere man Zecharia Sitchin deed de verhalen op de kleitabletten niet af als sprookjes of verzinsels, maar nam ze letterlijk. Hij wist de teksten te verklaren door zich te verplaatsen in de tijd waarin ze werden geschreven en nam daarbij zijn kennis van de huidige technologie mee.



Hij is een controversiële figuur die een verhaal de wereld inbracht dat niet overal is gewaardeerd. Hij schreef veertien boeken, alle rijk geïllustreerd. Op basis van zijn ontdekkingen deed hij de fameuze uitspraak: "Study the past to survive the future!" Het is een van de belangrijkste uitspraken van deze tijd. Want als we weten hoe, of waarom iets is ontstaan, kunnen we het beter begrijpen en er hopelijk ook wat aan doen.

De Anunnaki

De Anunnaki waren de bewoners van de planeet Nibiru, de 'zij die van boven kwamen'. Kennelijk is het lange tijd behoorlijk onrustig geweest op Nibiru en zijn er vele oorlogen gevoerd, waarbij mogelijk zelfs nucleaire wapens zijn gebruikt. In elk geval was hun dampkring zo ernstig beschadigd, dat de bevolking ten onder dreigde te gaan. Door een toeval kwam één van hen, toen hij moest vluchten, op aarde terecht en vond daar goud. Goud dat tot heel fijn poeder gemalen, de dampkring van Nibiru zou kunnen herstellen. Anu, Enki, Ninsah, Marduk, Ninurta en Inanna waren de belangrijkste prinsen en prinsessen van Nibiru. Na de vondst van goud werd rond 440.000 v. Chr. door Anu, de 'koning' van de Anunnaki, een delegatie onder leiding van zijn zoon Enki, de wetenschapper, naar de aarde gestuurd. Hij vond inderdaad goud in de zee, maar vond nog veel rijkere goudaders in Afrika, in het huidige Zimbabwe. Er werden werkers van Nibiru naar de aarde gestuurd om hier goud te delven. Zij werden ondersteund door Ninsah, de zus van Enki, die als een soort hoofdzuster optrad. Ook Enlil, de broer van Enki, kwam naar de aarde. Hij kreeg de algehele leiding over de aarde.

Opstand

Rond 200.000 v. Chr. hadden de Anunnaki-werkers er genoeg van. Het was hard en zwaar werk. Het was te warm op aarde en ze wilden naar huis. Ze kwamen in opstand.



Maar de dampkring van Nibiru was nog lang niet hersteld, want telkens als de planeet door ons zonnestelsel scheerde, elke 3.600 jaar, 'brokkelde' er weer wat van de dampkring af. Het goud bleef dus hard nodig. Tot de Anunnaki-werkers het 'verdomden' om nog langer op aarde te werken. Er moest een andere oplossing komen.

Schepping van de mens

Enki was al eeuwenlang buitengewoon geïnteresseerd in de rijkdom aan leven op aarde. Hij had van alles en iedereen zaden en genetisch materiaal verzameld en samen met zijn zus Ninsah al diverse (genetische) experimenten uitgevoerd. Er moest een nieuw, redelijk intelligent ras komen. Een ras van werkers. De wetten van het Universum verboden het om 'nieuw' leven te scheppen. Maar 'nieuw' leven was ook niet nodig. Er was tenslotte al leven op aarde: er leefden verschillende soorten mensapen. Denk maar aan de Neanderthalers, de Homo Erectus en de Australopithecus. Na intens overleg besloot de Raad van Ouderen van Nibiru dat Enki, met behulp van genetische manipulatie van mensapen, een werker mocht scheppen die voldoende intelligent zou zijn om de instructies voor het delven van goud op te volgen.

Er volgden talloze experimenten. Soms werden hele vreemde wezens geschapen, die nu nog te zien zijn op afbeeldingen in Syrië en Irak, zoals de centaurs, reuzen en 'leeuw mensen'. Uiteindelijk lukte de schepping van een werker door een eitje van een aapmens, bevrucht door Enki, in de baarmoeder van Ninsah te plaatsen. Dat was de eerste aardmens, de hybride Adapa, geschapen 'naar hun gelijkenis'. Zie Genesis 1:26.

Homo sapiens sapiens

Maar dat proces ging niet snel genoeg. Telkens moesten er bevruchte eitjes in de baarmoeders van Nibiru-vrouwen geplaatst worden, en die waren er niet zoveel. Er was een

sneller proces nodig. De mensen zouden zichzelf moeten kunnen voortplanten. Na veel experimenten (de details staan in mijn boek) werd de homo sapiens sapiens geschapen, onze voorouder, zoals later wetenschappelijk is vastgesteld. Die moet er ongeveer als deze mens hebben uitgezien. Enlil had het niet zo op de mensen begrepen en verjoeg hen uit het aardse paradijs. Hij strafte hen bovendien door te verklaren: 'Met smart zult gij kinderen baren.'



Onnodig te zeggen dat de toen geschapen mensen de Anunnaki als hun goden beschouwden. Zij hadden het eeuwige leven, al waren ze niet onsterfelijk. Ze vlogen in ruimteschepen rond de aarde, hadden krachtige wapens en hadden hen (de homo sapiens sapiens) tenslotte geschapen. Zo werden wij hun slaven. De mensapen op aarde zouden misschien ook ooit tot dit niveau hebben kunnen evolueren, maar dat proces had miljoenen jaren kunnen duren. De missing link in de evolutietheorie, is met de uitleg van Sitchin dus gevonden.

Bram Vermeulen

Bovenstaand verhaal is op 5 januari 2004 in het programma met de titel 'In den Beginne ...' in een heel relaxte sfeer verteld door Bram Vermeulen. Het werd ondersteund met talrijke afbeeldingen. Zijn indrukwekkende presentatie is nog steeds te zien op YouTube. Hij vergelijkt de handelingen van de Anunnaki-wetenschappers met reageerbuis baby's en beenmerg transplantaties en sloot zijn presentatie af met de woorden: "Ik ben een God, ik was het alleen even vergeten."

De mensheid verspreidt zich

Rond 100.000 v. Chr. waren er voldoende mensen om in de mijnen te werken. Enki gaf de 'overtollige' mensen een extra 'dosis' intelligentie en liet hen toen vrij. Ze verspreidden zich over de aarde. Ik geloof dat deze mensen overal hoogwaardige beschavingen hebben gesticht en wel ver vóór onze officiële geschiedenis, of de 'recorded history' die rond 4.000 à 3.000 v. Chr. zou zijn begonnen. Zo zijn, denk ik, Lemuria, Atlantis en vele andere beschavingen ontstaan.



Lemuria

Lemuria was een buitengewoon vreedzame, zeer spirituele beschaving, ver verwijderd van het gezag van de goden, zonder hiërarchie en zonder religieus gezag. Daaruit blijkt, naar mijn overtuiging, dat de mensen in wezen goed zijn. Op de eilanden Nan Madol en Kosrae in de Stille Oceaan werden gigantische muren gebouwd van grote, sterk magnetisch geladen stenen, die de elektrisch geladen kernen van cyclonen in wording, die precies over deze eilanden trokken, via een soort 'kortsluiting', konden neutraliseren, teneinde de toenmalige graanschuren op de Filippijnen te beschermen. Op Paaseiland, dat op een kruispunt van breukvlakken lag, werden enorme beelden geplaatst, met hun 'voeten' diep in de aarde. Daardoor konden ze de piëzo-elektrische energie van over elkaar schuivende aardplaten opvangen en afvoeren, waardoor aardbevingen konden verzwakken. Prachtig hoe deze mensen de krachten van de natuur wisten te gebruiken.

Atlantis en meer

In Atlantis ging het lange tijd goed. Maar vele eeuwen later werden er met het machtige kristal Tuaoi onverantwoorde experimenten uitgevoerd. Dit leidde uiteindelijk mede tot de ondergang van dit bijzondere eiland. Verder bestonden er hoogwaardige beschavingen op Malta, Kreta, in China en Japan; er waren verder de Kobekli Tepe in Turkije en er was 'Civilisation One' in Schotland. In "Van Anunakki tot Illuminatie" wordt beschreven dat de mensen een buitengewoon accurate tijdsbepaling kenden, middels gebruik van een slinger, dat ze de massa van de aarde konden berekenen én de snelheid van het licht kenden.

(eind deel 1)



tekst: Jaap Rameijer
www.jaap-adventures.com