

# Alexander Aandersan

De naam Alexander Aandersan is in Nederland nog niet bekend. Hij is nog nooit in Nederland geweest. Als u hem binnenkort ziet, zult u waarschijnlijk wonderen meemaken. Waarom we dit zeggen? Wij zijn er getuige van geweest hoe hij tal van indrukwekkende gebeurtenissen, onverklaarbare verschijnselen, veranderingen (waaronder genezingen) bij mensen en dieren teweeg heeft gebracht. Zijn kracht activeert energieën, die voorheen voor de mensheid onbereikbaar waren.

**A**lexander Aandersan is een oude man. Niemand kent zijn echte leeftijd. Men schat hem tussen de 70 en 100 jaar. Er zijn enkele aanwijzingen dat hij niet van onze planeet afkomstig is. Zijn uitgebreide kennis is indrukwekkend.

Wat Alexander Aandersan doet? Hij straalt energie uit. Een nieuwe, onbekende kracht, die nu voor het eerst invloed op onze planeet uitoefent. Deze kracht veroorzaakt fysieke en mentale genezingen, verwijdert blokkades, versterkt het geheugen, het concentratievermogen en de waarneming. De kracht helpt mensen, dieren en planten. Over de wonderen die Alexander Aandersan heeft verricht, kunnen dikke boeken worden volgeschreven. Hij praat weinig. De kracht die hij uitstraalt, spreekt voor zich. Hij geeft de nieuwe energie door aan zijn deelnemers. Daarbij luistert men naar zijn muziek. Het zijn composities die nauwelijks van onze aarde lijken te komen. Het lijkt van ons vroegere thuis afkomstig te zijn. Wie er eenmaal naar geluisterd heeft, wil blijven luisteren. Alexander Aandersan komt nu voor het eerst naar Nederland. Hij wil u leren kennen. Zijn doel: meer vrede

voor de mensheid en de dieren. Hij geeft ons een nieuwe vorm van energie die we allemaal nodig zullen hebben, namelijk het vermogen om te genezen. Dit is de enige manier om echte wonderen te kunnen verrichten. Zijn energie is voor iedereen beschikbaar. Velen kunnen het zelfs overdragen aan andere mensen, aan dieren en planten.

***U bent van harte uitgenodigd om het eerste avondevenement gratis bij te wonen!***

## **Wat gebeurt er tijdens zijn eendaags evenement?**

Alexander Aandersan komt de zaal binnen, neemt plaats in zijn stoel en kijkt naar de aanwezigen. Iedereen wordt door hem opgenomen. Net als in een film ziet hij van elke aanwezige zijn leven, de capaciteiten, verlangens en de gezondheidstoestand. Dit kan een paar minuten duren. Vervolgens weet hij wat er voor de mensen in de zaal belangrijk is. Dan zal men geluiden horen, zijn muziek. Hij heeft 22 grote werken gecomponeerd. Zonder de klanken ooit gehoord te hebben, klinken velen het toch vertrouwd in de oren. Men kent ze uit een vroeger leven, of van de oorsprong van ons bestaan. Vaak begint hij met de 'Kracht der liefde', soms met 'Harmonie I of II' of het 'Kyrie eleison'. Dan heft hij beide armen, als ter zegening, en stuurt zijn energie naar de aanwezigen. Dit duurt meestal 40 minuten.

Wat er in die tijd gebeurt? Alexander Aandersan zegt geen woord. Hij spreekt met de zielen. Velen voelen dit. De deelnemers heffen hun handpalmen. Al snel voelen ze dat er een energie door hun hele lichaam stroomt. Vaak is dit een gevoel van vrede en vreugde. Sommigen ervaren dat ze gevoeliger of zelfs helderziend worden. Meer dan eens wordt er ook een aanzienlijke toename van mentale en fysieke activiteit opgemerkt. De zelfhelende krachten van de hersenen worden geactiveerd. Sommigen hebben het

**Groningen  
dinsdag 7 mei  
19.00 - 22.00 uur**

**Alexander Aandersan komt ook naar  
Zwolle, Amsterdam, Den Haag,  
Rotterdam, Utrecht en Venlo.**

**Meldt u aan via 0049-2742-8295 of  
0049-170-5448791 of [www.andersan.de](http://www.andersan.de)**

gevoel dat er een energie boven hun hoofd hangt, anderen hebben tintelende en brandende handpalmen. In de getuigenissen vindt men ook beschrijvingen van visioenen en beelden en van contact met beschermengelen. Nog steeds heerst er absolute stilte in de zaal. Zelfs met 800 tot 1.000 deelnemers. Men bevindt zich in een andere wereld. De harmonische klanken eindigen. Men keert weer terug naar deze wereld. Een korte pauze volgt. Daarna praat Alexander Aandersan met de aanwezigen. Hij kent ieders behoeften en wensen. Hij spreekt zachtjes, vaak in een vreemde taal. Maar het buitenaardse hoofdkwartier, zijn thuis, begrijpt alles. Zijn verzoeken voor de deelnemers worden vaak direct vervuld. Zo gebeuren er dingen, die men een wonder noemt.

Er is slechts een uur verstreken. Veel aanwezigen hebben het gevoel alsof ze, zonder verder gevoel voor tijd te hebben, te zijn teruggegaan naar een vorig leven. Vervolgens staat Alexander Aandersan op. Het lijkt of hij iets heiligs gaat doen. Hij geeft zijn oerkracht door aan de aanwezigen. Iedereen krijgt de kracht, tenminste, als men dat wil. Men kan deze kracht overbrengen op dieren en kan proberen planten ermee tot bloei te brengen. De verworven kracht kan men ook voor zichzelf gebruiken.

Opnieuw volgt er een korte pauze. En weer vervolgt Alexander Aandersan zijn werk. Men luistert naar zijn 'De stem van het hart' of de 'Aanbidding'. Hij draagt nog meer krachten aan de deelnemers over. Hij opent het hart, de compassie, de liefde voor al wat leeft. Mogelijk worden blokkades en spanningen verwijderd. Men heeft de indruk dat er via een andere wereld buitenaardse wezens aan het werk zijn. Ze geven vaak tips over waar de getroffen personen hun denken moeten corrigeren om gezond te worden. Voor de grote pauze volgt een laatste climax. Nu kunnen de aanwezigen hun nieuw ontvangen energie testen. Iedereen staat op en bereidt zich voor om de nieuw ontvangen kracht zelf uit te stralen. De finale van 'Dona nobis pacem I' wordt afgespeeld: aangrijpende muziek die heel zacht begint en zich geleidelijk opbouwt tot een overweldigend slot. De meeste aanwezigen voelen hun eigen kracht al. Voor velen is het een zinvol en gedenkwaardig geschenk. – Een lunchpauze volgt van 13:00 tot 15:00 uur.

In het middagedeelte toont Alexander Aandersan de mensen nog iets dat ze nog niet kennen. Namelijk een kleine verandering in de zwaartekracht. Hij vraagt de deelnemers om op te staan en af te wachten wat er gebeurt. Hij weet ervoor te zorgen dat de aanwezigen het moeilijk vinden om met beide benen op de grond te blijven staan. Zonder het zelf te willen, wankelen ze, zoeken ze ondersteuning, of staan te draaien. Maar niemand valt. De energie achter Alexander Aandersan helpt. De stemming is vrolijk. Er wordt gelachen.

Vervolgens krijgen de aanwezigen het bewijs dat ze nieuwe krachten verworven hebben. 12 tot 20 mensen mogen naar het podium komen en dragen ongeveer 6 à 8 minuten lang hun energie over aan de deelnemers. Hij schakelt zichzelf



niet in. Voor velen is het opwindend om te ervaren hoe hun kracht de aanwezigen beïnvloedt. Bijna iedereen voelt de nieuwe energie, alsof Alexander Aandersan deze zelf uitstraalt.

Aansluitend volgt meestal de 'Openbaring', overweldigende muziek vol met geheimen. De aanwezigen zijn daarna vaak emotioneel aangedaan en hebben wat tijd nodig om weer tot zichzelf te komen. Hij draagt zijn wonderbaarlijke kracht nog sterker en nadrukkelijker over. Veel aanwezigen verliezen hun gevoel voor tijd. Dat is een zalige ervaring. Na een laatste korte pauze komt de laatste climax. Iedereen straalt weer samen, naar de finale van 'Dona nobis pacem I'. Nu voelen de deelnemers de kracht nog duidelijker. Het kan ieders leven in de toekomst begeleiden en geeft hulp aan veel mensen, dieren en planten.

Een belangrijke dag komt ten einde. Het was veel te kort. Voor sommigen was het 'een hoogtepunt in hun leven en een nieuw begin'. Alles wat deze oude heer, de boodschapper van een andere wereld heeft laten zien, kunnen de deelnemers in de toekomst zelf gebruiken. Wellicht mogen enkelen zelfs deelnemen aan een intensief tweedaags seminar. Daar zal hij meer van zijn vaardigheden tonen.

AA-Kontaktstelle, Holper Str. 1, D-57537 Forst  
0049-170-5448791 \* [www.aandersan.de](http://www.aandersan.de)