

Samenwerking met het plantenrijk

In hun plantenkwekerij telen Jan Mouws en zijn vrouw Jeannette de planten met veel aandacht. Dat dit belangrijk is, werd hen nog eens duidelijk gemaakt door hun schoonzoon toen hij, een indigenus Boliviaan, voor het eerst met hun dochter Laura uit Bolivia was meegekomen. Tijdens een feestelijke barbecue van Laura's vrienden werd Laura's partner ziek. Hij legde het uit: het vlees was als vergif voor hem geweest, omdat hij de zielenpijn van de dieren had gevoeld. 'Ik begreep het', zegt Jan. 'Hij is midden in de natuur opgegroeid en weet precies hoe je kunt leven in balans met alles wat is. Met respect. Wij zijn dat vergeten.'

Al kweken Jan, zijn vrouw en hun team al meer dan tien jaar op een milieubewuste, verantwoorde manier planten voor de export en de groothandel, toch was de gebeurtenis een bijzonder moment van bewustwording. En niet alleen dat. De Natura Planten van Jan Mouws zijn speciaal: zij ondersteunen individuele mensen, families, instellingen en bedrijven in hun ontwikkeling of bij ziekte. Sinds een tijdje verkoopt Jan daarom niet alleen meer louter planten, maar kunnen klanten ook kiezen voor de aanleg van een gezondheidsspiraal op hun perceel. Daarin zijn minimaal vijftig van deze planten verwerkt die bijdragen aan de harmonie en welzijn van de groep mensen die erbij betrokken zijn.

Van tuinderij naar kwekerij

Jan woont in Wernhout, vlakbij de Belgische grens. Hij is er geboren als zoon van een tuinder/kalvermester. Als enige van zeven kinderen wil hij zijn vader opvolgen, al ligt zijn liefde vooral bij planten en de teelt ervan. Hij gaat naar de tuinbouwschool en ondertussen begint hij op het land van zijn vader aan zijn plantenteelt. Hij pioniert en leert. De tuinderij wordt zoetjesaan een plantenkwekerij en in 1978 begint Jan voor zichzelf. Het bedrijf groeit, met de focus op sier- en tuinplanten in pot.

Hij is zo intensief met zijn bedrijfsontwikkeling bezig dat hij in 2000 vastloopt in zijn werk. Hij wil verdieping, wil ontdekken waar zijn fysieke klachten vandaan komen. Jan volgt diverse energetische opleidingen en cursussen, leest over leylijnen, wateraders en andere energetische stromen. Later bestudeert hij ook veel over de antroposofie van Rudolf Steiner. Zo ontstaat geleidelijk aan een eigen visie. Hij gaat naar een graancirkel in Hoeven, maar ideeën voor eigen initiatieven heeft hij nog niet.

Marialabyrint

Tot hij in 2003 in zijn vijver omgebogen bloemen ziet liggen in een bepaald patroon. Het figuur is niet compleet, maar Jan kan de rest helder waarnemen, waarna hij het verder uitwerkt. Een paragnost haalt een boodschap uit de figuur en vertelt hem dat het goed is om met een groep mee te gaan naar de kathedraal van Chartres. Nadat hij in Chartres is geweest, tekent Jan het Maria-aarde-labyrint. Dit verbindt het hart met de aarde. Een tijd daarna krijgt hij het Maria-kosmisch-labyrint door, waarmee via het hart een kosmische verbinding wordt gemaakt. Jan laat deze twee labyrinten samensmelten tot het huidige Maria-labyrint dat zijn broer Louis in zijn tuin in Wernhout aanlegt. Het trekt veel bezoekers.



‘We dienen tot het beseft te komen dat we één geheel zijn: aarde, mens, planten dier’

Kosmisch cadeau

Het Marialabyrint is het begin van Jan zijn spirituele werk. ‘Ik moest eerst bekomen van fysieke klachten en een groei-proces naar binnen maken. Ik zat vast, mijn planten bestonden alleen voor de handel. Ik zag ook dat veel gepensioneerde mensen op waren. Daar wilde ik niet naartoe, ik wilde weer werken met passie en plezier. Spiritualiteit had ik van huis uit niet meegekregen. Het interesseerde me wel, alleen had ik nog geen idee van mijn eigen intuïtie. Nu verschijnt er jaarlijks, vlak voor mijn verjaardag, een figuur in mijn tuin. Ik zie het als een kosmisch cadeau. Ik maak het verder zichtbaar met bamboe-stokjes en weet dan wat de bedoeling is. Tegelijkertijd wordt er iets geactiveerd in mijn DNA, en dan gebeurt er veel in mijn lijf. Dat is heel vermoeiend. Maar ik voel dat deze aanpassingen nodig zijn. Het heeft te maken met ons werk voor het grote geheel. Mijn motivatie is om onze kinderen en kleinkinderen een betere wereld te geven en daarvoor te

doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Mijn levenstaak is duidelijk: werken met onze Natura-planten en -producten.’

Een bos, een park en de lichtwortel

De kwekerij is voor Jan de basis geworden waarmee hij geld verdient om zijn spirituele werk te kunnen bekostigen. Op de akker naast het Marialabyrint heeft hij een bos aangelegd van sequoiadendrons (mammoetbomen). Aan de overkant van de straat kunnen bezoekers door een laan van deze sequoia’s wandelen. De rust en stilte is er overweldigend. Naast dit laantje ligt sinds een aantal jaar ook het helingspark dat door Jan is ontworpen en aangelegd. Het bestaat uit ruim 150 geometrische figuren van voornamelijk taxus. Individuele bezoekers kunnen er onder begeleiding een helende wandeling maken.

Daarnaast teelt Jan op zijn bedrijf lichtwortel, door Rudolf Steiner het voedsel van de toekomst genoemd. Lichtwortel heeft namelijk het vermogen om de meest fijne lichtsoort – lichtether – zodanig op te slaan dat dit als voeding kan worden opgenomen door het menselijk lichaam. Deze wortel eten, versterkt de licht- en levenskrachten in de mens.

‘Het gaat erom’, zegt Jan, ‘dat we tot het beseft te komen dat we één geheel zijn: aarde, mens, plant en dier.’ Dit idee ligt aan de basis van zijn werk en aan de plekken die hij heeft gecreëerd om de mens zichzelf te helpen herinneren.



Volgens Jan kunnen we de toegang tot die eenheid vinden via groei en persoonlijke ontwikkeling. 'Maar in ons etherische lichaam – dat het fysieke lichaam voedt met ritme, vitaliteit en energie en ons in contact brengt met onze originele menselijke vermogens – zijn nog veel verstoringen als gevolg van onze manier van leven. Wanneer deze zich ophopen, uit zich dit in het fysieke lichaam, bijvoorbeeld door tumorgroei. Dan ben je al een stap te ver. Met ons werk richten we ons op de bronoorzaak en dat doen we met hulp van onze planten en -producten.'

Planten helpen mensen

Jan kweekt tachtig soorten cultivars, planten met ieder hun eigen energetische kwaliteit. Daarbij zet hij zijn intuïtieve vermogens in en zijn kennis als kweker. De planten ontwikkelen hierdoor de kracht waarmee zij mensen kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Op het moment dat iemand een plant bestelt, selecteert Jan via de naam en de woonplaats van die persoon intuïtief een plant. 'Op dat moment gaat de plant werken en wordt hij voor de rest van zijn leven dienstbaar aan die mens, waar die ook is', legt hij uit. 'Als in een tuin Natura Planten staan voor de verschillende bewoners, gaan deze in harmonie voor hen samenwerken. Het optimale aantal planten in een tuin is elf, omdat ons etherische lichaam ook uit elf delen is opgebouwd.'

Bij het laten voelen van de werking ziet Jan dat de plant de blauwdruk van die persoon als een bol naar diegene

toestuurt. 'De plant helpt je met onvoorwaardelijke liefde je te herinneren wat je eigen origineel is. Hoe je bent bedoeld. Mettertijd krijgt dat op alle vlakken zijn uitwerking. Het is als Steiner zegt: Als een zegelring die een afdruk (van het etherisch origineel) achterlaat in de lak. Dus het origineel wordt langzaam maar zeker weer hersteld.'

De uitwerking gebeurt altijd op een zachte en natuurlijke manier. Hoe precies, verschilt per persoon. Jan heeft een paar duidelijke voorbeelden. Zo selecteerde hij eens drie planten voor een dame die een beroerte had gehad en wiens toestand alsmat verslechterde. Vanaf hetzelfde uur dat hij ze had uitgezocht en ze voor haar had bestemd, ging het weer langzaam beter met haar. Een andere vrouw nam twee planten van dezelfde soort mee; een voor zichzelf en een voor haar man. Ze had Jan verteld dat ze het veel te druk had. Eenmaal thuis deed de plant van haar man het geweldig, die van haar kreeg bruine vlekken. De plant wilde echt bij haar zijn, checkte Jan nog eens, maar zakte toch helemaal in. 'Nadien viel me in waarom', vertelt hij. 'Als ze zo door zou gaan met leven, zou hetzelfde met haar gebeuren. De plant wilde dat laten zien.'

Terug naar de eenheid

Volgens Jan hebben we allemaal een verbinding met planten: 'Aan het begin van de mensheid was alles één: mens, dier, plant en mineralen. De mens werd geschapen om zich te ontwikkelen en te evolueren. Er kwam een afscheiding tussen de verschillende levensvormen.



Nu is het de bedoeling dat die eenheid weer terugkomt. De mineralen-, dieren- en plantenwereld zijn zich weer langzaam aan het verbinden met de mens. Dat kan ook omdat we nu zijn aangesloten op het Christusbewustzijns-netwerk. Omdat dit niet te manipuleren is, kan kosmische informatie zuiver bij ons binnenkomen en een hoger bewustzijn ontwikkelen. Daarmee kunnen we achter de materie kijken en de kern, de waarheid gaan zien. Dus is het nodig dat we onze interne verstoringen oplossen.’
Jan wil bijdragen aan het terugkrijgen van die eenheid. ‘Door onszelf te ontwikkelen en bewustzijn te krijgen, kunnen de planten ook wakker worden. Als wij als mens een hoger bewustzijn vormen, beweegt alles mee omhoog. Natuurlijk wordt deze kosmische ontwikkeling begeleid door hoge geestelijke wezens. Er is een goddelijk plan en er is grote verandering op aarde nodig.’

Naar binnen gaan

‘Om die verandering te bewerkstelligen moeten we naar binnen gaan’, vervolgt hij. ‘Het is nodig dat we naar onszelf kijken. Dat we onszelf, onze problemen of ziekte onderzoeken vanuit ons hart. Dat we met liefde, dankbaarheid en respect naar de oorzaak van het probleem kijken. Ieder mens, ieder lichaam weet zelf waar het zit. Iedereen kan gebruikmaken van zijn innerlijke kracht om verstoringen op te lossen. Maar we luisteren niet goed meer. Er is angst om naar binnen te kijken, angst die nu ontzettend wordt gevoeld door alle gebeurtenissen op aarde.’

Voor je eigen innerlijk hóef je niet bang te zijn. En je kunt ervoor kiezen zelf het heft in handen te nemen.’ Als wij met onszelf weer verbinding kunnen maken en alles weer op elkaar is aangesloten, worden we weer zoals we bedoeld waren, zegt Jan Mouws. ‘Dat is bijna onvoorstelbaar. Maar de plantenwereld wil de mens helpen met deze grote verandering. Kijk naar de bloesemremedies en naar de grote hoeveelheid geneesmiddelen uit de natuur. De plantenwereld wil helpen en op de manier die voor hen het dichtste bij staat: het etherische lichaam, de blauwdruk van ons levenskrachtlichaam helpen bekrachtigen. Wij willen met zijn allen naar een duurzame wereld.

Ik ben ervan overtuigd dat de belangrijkste duurzaamheid het welzijn is van ons eigen lichaam en geest. Dat je pas duurzaam kunt zijn als je werkelijk gezond bent. Als je in je kracht staat, kun je alles aan, ook als het niet makkelijk is. Dit is een tijd van ongekende mogelijkheden en daarvan mogen we gebruikmaken. Mensen kunnen deze nieuwe ontwikkelingen op aarde nu ook gaan aanvaarden en bevatten. Afscheidenheid kan niet meer. Laat alles op je afkomen, doorleef en doorvoel het. Dan kan balans ontstaan. Dan kunnen we ons verbinden, met alles. Daar ligt onze taak.’



tekst: Drs. Hedda Schut
heddaschut@planet.nl

tel. 076-5973074
www.mouws.nl – email: info@mouws.nl

De foto's in dit artikel zijn gemaakt door: 'Sandragrafie'